

Een goede moeder gaat alle waarden te boven.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie HAELTERMAN

weduwe van de Heer

Emiel UYTTERSROT

geboren te Denderhoutem, 9 juni 1872 en godvruchtig
overleden te Heldergerm, 16 december 1962, gesterkt
door de laatste H. H. Sakramenten

Al vordert men in jaren, ware schoonheid des harten verwelkt niet. Zulke schoonheid ligt in onze oude kristelijke moeders, waar de uiterlijke bevestiging het niet kan bij halen. Het zijn schone vrouwen, die in het heiligdom van haar kristelijk huisgezin, verstand en hart ten dienste stellen van echtgenoot en kinderen.

Ze maken er een eer van, voor alles, geloof en kristelijke zeden, als het kostbaarste erfgoed, van geslacht tot geslacht over te maken. Ze werken, offeren en bidden voor hun gezin. — Zo leefde de duurzame overledene; zo stierf ze.

Vroeg weduwe, wist zij hen door haar beleid tot welstand te brengen. En dat was haar een grote voldoening. Maar zij hechte veel meer belang aan geestelijke zaken, en gaf haar kinderen een schat mee, veel glansrijker dan alle welstand: de ware deugdzzaamheid, het duurzame sieraad van de kristen mens. Nu rust zij bij de Heer.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik dank U om al uw liefde en genegenheid. Van uit de hemel mag ik, samen met vader, met fierheid over mijn arbeid weerzien; in de hemel blijf ik U beminnen. Bidt gij allen elke dag voor uw ouders.

En gij, Eerwaarde Zusters, die mij bijstondt in de laatste jaren van mijn leven, hebt dank en helpt mij nu ook door uwe gebeden.

H. H. Harten van Jezus en Maria, weest haar troost.



De familiën UYTTERSROT.
HAELTERMAN,
DE DEYN.

bedanken voor de blijken van
genegenheid, kristelijke deelne-
ming en gebeden.

.....
Mevr. C. Danckaert-De Cock Heldergerm