

Zalig, die in den Heer sterven !



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Marie, Celine HAELTERMAN

geboren te Zonnegem, den 4 Oktober 1874 en
godvruchtig overleden te Melle, den 26 Juli 1949,
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

*Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw,
Derde Orde en andere godvruchtige genootschappen.*

Onze dierbare overledene was een uitverkoren
ziel; Heel haar leven stond in den dienst van God en
van haar medemens. Veel leed heeft zij helpen dragen
en veel leed heeft ze in de grootste onderwerping van
Gods H. Wil zelf gedragen tot stichting en sterkte van
allen die haar kwamen troosten. In alles en met alles
was ze tevreden en het was ook haar troost en schoon-
ste gebed de H. Wil van God te volbrengen. Daarom
was ze ook zonder vrees om niet te zeggen dat zij
gaarne het uur van haar dood zag naderen.

Dierbare Familieleden en gij allen die mij in mijn
lange ziekte hebt bijgestaan, ik dank u voor uwe edel-
moedige bezorgdheid en liefde; de goede God zal u
duizendmaal vergelden.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Drukkerij Jacobs, Kloosterstraat 60, Melle, Tel. 120.27



De Familie
HAELTERMAN,

*gevoelig aan uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigt U haar innigen dank.*