

Gelijk een kranke blom, die op den aar staat,  
daar leeft een korten tijd en dan te nieten gaat:  
Zoo blomi' en bloedet gij!  
Eilaas, en 't is voorbij. G. G.



## Bid voor de Ziel

van

**MARIEN-ERNEST HAELTERMAN**

zoon van

Jozef en Theresia VAN DEN HAUTE

geboren te Nederbrakel de 8 Mei 1930 en er  
godvruchtig overleden de 9 Oktober 1951  
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.  
Hij was lid van de plaatselijke B. J. B. afdeling  
en de H. Hartbond.



Deze dierbare jongeling, ons aller toege-  
negen Vriend, was van Geloof en Gods-  
vrucht, van zeden en manieren, van voor-  
komen en aanzien, oprecht een kind en een  
blomme van te lande. Hij was een aller-  
deugdzaamste jongen waarvan iedereen zegt  
en getuigt dat " hij maar opgehouden heeft  
kind te zijn om Engel te worden „

(G. G. - Kerkhofblommen)

Wij hebben hem gekend met die blijde  
stralen in de ogen die blonken van simpele  
eenvoudigheid, met dien speels lach om  
den mond, die altijd  
Loech van zielsgenoegen, loech van onschuld  
Loech van liefde, loech van vreugd  
Loech van louter zuiverheid  
Loech in 't leven, loech in 't sterven  
Lachen zal in Eeuwigheid, G. G.

Dierbare ouders, beminde broers, zusters  
en familieleden, ik weet hoe zeer gij mij  
lief hadt en wat gij voor mij gedaan hebt  
in mijn kort maar leedvol leven. Wat kan  
ik U daarvoor weergeven tenzij bij God  
voor U bidden en de Hemelse Zegen over  
U afsmeaken. Gij op uw beurt, bidt voor  
mij, want O. L. Heer vindt zelfs vlekken  
in zijn engelen. Vaart allen wel en tot  
weerziens in de Zalige Eeuwigheid.

H. Hart van Jezus, ons leven en onze  
Verrijzenis o. u. o.

De 4 akten a. u. b



Mijnheer en Mevrouw Jozef HAELTER-  
MAN-VAN DEN HAUTE en kinderen;  
De Familiën HAELTERMAN, VANDEN  
HAUTE, VAN DER ZWALMEN;

Danken U van harte voor  
de bliken van oprechte  
deelneming door U betoond.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt