

†

Alles is volbracht  
de strijd is gestreden  
rust nu maar in vrede.

Dierbaar aandenken aan onze goede echtgenoot,  
vader en grootvader

## Maurits HAELTERMAN

echtgenoot van  
Anna VAN RYSSSELBERGHE

geboren te Gijzenzele op 12 januari 1914 en god-  
vruchtig overleden in de St.-Jozefkliniek te Gent-  
brugge op 10 november 1989, gesterkt door de  
Sakramenten der zieken.

Lid van V.O.S.  
Oudstrijder 1940-1945 - Krijgsgevangene

—  
Anna Van Ryssselberghe,  
kinderen en kleinkinderen,

De families Haelterman, Van Ryssselberghe,  
De Cock en De Cock,

**danken U van harte  
voor uw gebed  
en bliken van medeleven.**

—  
Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

Als Vlaams Nationalist geleefd en gestorven, na  
een langdurige ziekte uit uw lijden verlost, omringd  
door allen die u dierbaar waren, gesterkt door uw  
kristelijk geloof.

Wij zijn dankbaar voor uw leven en levensfilosofie.  
Niet altijd in harmonie, maar steeds eerlijk en  
oprecht tegenover uw gezin en medemens.

Vader, u vragen wij vergiffenis voor 't onbegrip in  
minder goede dagen.

Dierbare echtgenote, dank voor uw liefde en toe-  
wijding.

Kinderen en kleinkinderen, draag moeder op  
handen.

Wie ouder wordt proeft de eenzaamheid.

Die alleen valt smaakt ze tot het einde.

Dierbare familie en vrienden,  
hebt allen dank om uw oprechte en trouwe  
vriendschap.

Heer wees voor hen die mij nu missen een blijven-  
de steun in de hoop op het weerzien bij U.

—  
Druk Jacobs Melle