

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

ROBRECHT HAELTERMAN

echtgenoot van MARIETTE FORT

geboren te Oprakel op 17 oktober 1950 en godvruchtig overleden te Etterbeek op 2 augustus 1982, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Bestuurslid van de K.W.B.

Lid van de St.-Martinusvink.

Opgegroeid in een kroostrijk en diep christelijk gezin, ontplooid Robrecht zich tot een nauwgezet en zeer bekwaam vakman. Vol levenslust stichtte hij in 1971 een mooi gezin, de blikken hoopvol op de toekomst gericht. Samen zouden zij van het leven « iets bijzonders » maken. Vol ijver sloofde hij zich dag en nacht af om zijn vrouwtje en zijn kinderen een aange-naam bestaan en een comfortabele woonst te bezorgen. Niets was hem te veel om deze doeleinden te bereiken.

Helaas, op jeugdige leeftijd werd hij door een genadeloze ziekte getroffen. Niettegenstaande het vele lijden, kwam nooit een klacht over zijn lippen. Bijwijken zelf hulpbehoevend, was hij nochtans de eerste om, met zijn beperkte fysieke capaciteiten, een helpende hand te reiken. Hij was het zonnetje van zijn gezin en van allen die hem omringden. Thans is dit zonnetje ondergegaan, maar haar stralen hebben in ons aller hart een blijvende warmte nagelaten.

Liefste Mariette, al was het pad dat wij samen bewandelden zeer kort en vol oneffenheden, blijf dankbaar voor de mooie levensjaren die wij in wederzijdse genegenheid samen mochten doorbrengen. Put uit mijn karaktervol voorbeeld de moed die nodig is om deze zware slag te verwerken. Dank voor de liefde en de goede zorgen waarmede U mij steeds hebt omringd.

Dierbare Rita, Pascal en Carolientje, veel te vroeg heb ik U moeten verlaten. Bewaar in het diepste van uw hart een dankbare herinnering aan uw papa. Doe uw best om mama zoveel mogelijk behulpzaam te zijn en om later als voorbeeldige mensen door het leven te gaan.

Beste ouders, schoonmoeder, broers, zuster, schoonbroers, schoonzusters en andere familieleden, ik hield zoveel van U allen. Tracht samen in de mate van het mogelijke de leemte op te vullen die ik in mijn gezin heb nagelaten.

Beste burens en vrienden, dank voor elk vriendelijk woord, elk gebaar of daad die mij, al was het maar één enkel ogenblik, de harde realiteit deden vergeten. Blijft mij allen in-dachtig in uw gebeden.

Heer schenk hem de eeuwige rust.

Om uw bliken van medeleven en uw gebed danken U van harte

Mariette FORT en kinderen,

de families HAELTERMAN, FORT, CIETERS en HAESEBROEK.

De namis wordt opgedragen in de dekanale kerk van Brakel op vrijdag 27 augustus 1982, te 20 u.