

Gelukkig hij, die de Heer bij zijn komst, bereid zal vinden.  
(Luc. XII, 37)



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van Mijnheer

**Edmond, Léopold HAELTERS**

weduwnaar van Mevrouw

**MARIE, SYLVIE VAN RECHEM,**

geboren te Ronse de 15 september 1875 en er overleden de 30 maart 1960,  
op voorwaarde gezalfd met de H. Olie.



Hoe oud een mens ook worde, de Heer van leven en dood heeft een grens gesteld aan onze ballingschap op deze wereld. In zijn vaderlijke bezorgdheid roept Hij ons toe: « Weest bereid, de dood kan komen als een dief in de nacht, gij kent dag, noch uur. »

In Kristus straalt ons de hoop op een gelukzalige verrijzenis toe, zodat wij, bedroefd door de zekerheid van de dood, getroost worden door de belofte van de toekomstige onsterfelijkheid.

Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven wel door de dood veranderd, maar niet weggenomen en als het huis van dit aardse verblijf ineens stort, is hun in de Hemel een eeuwige woonplaats voorbereid.

Dierbare Kinderen, Kleinkinderen en Achterkleinkinderen, hebt dank voor uw genegenheid en toegewijde zorgen. Ik stel al mijn betrouwen op u, opdat u mijn ziel in uw gebeden zoudt gebeden.

Geliefde Familieleden, weest mij in uw gebeden indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.



Mijnheer en Mevrouw Van Strijdonck-Haelters, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Delbroeck-Haelters, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De familiën Haelters, Van Rechem, Bourgeois en Marroyer,

danken U hartelijk voor uw welwillende deelneming en godvruchtige gebeden.

-----  
Begrav. Martens-Choquet, Ninovestr. 34, Ronse.