

« Uit de diepte van mijn ellende roep ik,
Heer, mijn ziel verwacht van U, verlossing »



Bid voor de ziel van

Mevrouw

MARIA HAELTERS

echtgenote van de Heer

Alfred DE STAUTE

geboren te Etikhove, de 4 maart 1918
en godvruchtig overleden te Gent,
de 28 februari 1972,

gesterkt door de troostmiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

—
Dood betekent lijden, beproeving en smart;
zeker te vroeg naar ons menselijk oordelen, is
deze dierbare ons ontnomen.

De vele jaren lichamelijke beproevingen waren
voorzeker voor onze duurzame overledene een
grote loutering en de wijze waarop ze haar
lijden met moed en geduld tot het uiterste in
goedheid en liefde aanvaard heeft, was het
duidelijkste bewijs van haar innerlijke rijkdom
en van haar liefde zonder grenzen voor God.

Goede echtgenoot, in liefde en leed, in blijde
en droeve dagen vonden we in elkander de
steun en de kracht om het leven te aanvaarden
zoals het ons gegeven werd.

Begravenisonderneming, R. Devos, Ronse.

Bemindde kinderen en kleinkinderen, met liefde
en toewijding hebt ge mij omringd en mij ge-
troost. Weet dat ik u zeer hartelijk dankbaar
ben. Draagt nu goed zorg voor vader en de
Heer lone u voor al het goede.

Beste familieleden en vrienden, dank voor de
blijken van genegenheid. Bidt voor mijn ziele-
rust, en tot weerziens.

De Heer Alfred DE STAUTE haar echtgenoot;
De Heer en Mevrouw André LAMMENS-
DE STAUTE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Georges VAN DEN BOS-
SCHE-DE STAUTE

haar kinderen en kleinkinderen;

De families HAELTERS, MERCHIERS, DE STAUTE
en CLEMENT,

danken U van harte voor uw gebeden
en blijken van christelijke deelname
in hun rouw.