

Gelukkig die het uur van zijn dood altijd voor
oogen heeft en zich dagelijks tot sterven bereidt.
(H. Cat. van G.)

BID VOOR DE ZIEL
van Heer

AUGUST HAELVOET

weduwnaar van Vrouw
BERLINDA MORJEAN

geboren te Waarmaarde den 16 Januari 1866,
en er godvruchtig overleden den 14 Mei 1946,
gesterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van het Broederschap van het H. Hart.

Op deze wereld is niets duurzaam. Hoe wijs is
het dan een geluk te betrachten, dat niet als een
rookwolk verdwijnt, maar eeuwig duurt. (H. Hier.)

Begaafd met een rechtschapen gemoed, be-
greep deze goede man den ernst en de waarde
van het leven; dagen van noeste werkzaamheid
heeft hij gekend, steeds bekommerd om het wel-
zijn en de opvoeding zijner geliefde kinderen.

Toen kwam de ziekte en de ouderdom. Ellen-
dige dagen en droeve nachten heeft hij doorge-
maakt en te midden van zijn kwellingen heeft
hij de Heer gezocht en neergebogen voor zijn
aanbiddeijken Wil.

God mengelt het geluk van deze aarde met
bitterheden opdat wij een ander beter leven zou-
den zoeken. Daarom weest altijd indachtig dat
het tijdelijk leven nutteloos is, tenzij men het
gebruike om het eeuwig leven te verdienen.

Vaartwel, **beminde Kinders en Kleinkinders**,
die mij steeds met uw kinderlijke genegenheid
en liefde omringdet. Volgt mijne voorbeelden en
onderhoudt mijn lessen; bidt veel voor mij en
eerstdaags zullen wij elkander wederzien in den
Hemel.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Vrouw Weduwe Georges PLATTEAU-HAELVOET en kinders Frans, Herman
en Wilfried,

Heer & Vrouw Georges HAELVOET-BAERT en zoon Robert,

Heer & Vrouw Michel VANDEGHINSTE-HAELVOET en kinders Beatrice en
Magda,

Heer & Vrouw Marcel FROMANT-HAELVOET en kinders Frank en Luc,

Heer Jules MORJEAN-VERCOUTERE,

De Familiën HAELVOET en MORJEAN,

**Betuigen U hun hartelijken dank voor de
bewijzen van deelname in hun rouw.**

Druk. VandelMeulebroecte - Kerkhove.