

Onder de schaduw van het Kruis rust en hoop ik op God.



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mijnheer Augustien, Roger HAELVOET

zoon van wijlen Eduard HAELVOET en Maria BRAET

geboren te Vinkt op 6 juni 1920 en overleden in de St-Franciscus-Kliniek te Opbrakel op 18 oktober 1965, «in extremis» gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de Bond van het H. Hart
en van verschillende andere godvruchtige Genootschappen.*

Nutteloos is het tijdelijk leven, tenzij de mens het gebruikt om het eeuwig leven te verdienen, door een oprecht christelijk leven, geuit in het naleven van Gods wet, volgens de lering en het voorbeeld van Jezus-Christus.

Onze-lieve-Heer heeft thans, na een kortstondige ziekte, bijna ongemerkt, uit het leven hier op aarde tot Zich geroepen de ziel van deze dierbare overledene aan wiens graf wij vandaag vaarwel zeggen, en voor wien wij, in de komende dagen, onze gebeden zullen opdragen in vroom gedenken.

God schenke de eeuwige beloning om dat nederig, eenvoudig, vroom leven, geofferd in volle overgave aan Gods H. Wil.

Beminde moeder, broeders, zusters en familie, hebt dank om de genegenheid en zorgen voor mij. Ik spreek voor u ten beste in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

De 4 Akten. (12 j. afl.)

drukkerij de bleeckere-de cubber, nieuwe wijk 12 edelare

Mevrouw Eduard HAELVOET-BRAET,

zijn moeder;

Heer Ferdinand HAELVOET-DE VREESE en zoon,

Heer en Mevrouw Camiel CHRISTIAENS-HAELVOET, kinderen en kleinkinderen;

Heer en Mevrouw Omer DE KETELAERE-HAELVOET en kinderen,

Heer en Mevrouw Michel HAELVOET-COENE en kinderen,

Heer en Mevrouw Maurice DE CLOET-HAELVOET, kinderen en kleinkinderen;

Heer en Mevrouw Maurice VAN OVERBEKE-HAELVOET, kinderen en kleinkind;

Heer en Mevrouw Henri DE BAENE-HAELVOET en kinderen,

zijn broeders, zusters, schoonbroeders, schoonzusters, neven en nichten;

De families HAELVOET en BRAET;

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN INNIGE
KRISTELIJKE DEELNEMING IN HUN ROUW.