

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

† BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mevrouw CLARA HAELVOET

Echtgenote van Heer MICHEL VANDEGHINSTE

geboren te Waarmaarde op 22 september 1903 en godvruchtig in de Heer ontslapen aan de gevolgen van een verkeersongeval, te Kortrijk op 22 november 1957, na ontvangens te hebben het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Genootschappen van de H. Bernadette en van de H. Antonius.

De talrijke verkeersongevallen met dodelijke afloop bevestigen de gegrondheid van de vele waarschuwingen uit de H. Schrift. Op haar parochie van 1250 zielen viel zij als vierde slachtoffer binnen een tijdsbestek van zes maanden. Zij was nochtans meer dan voorzichtig, meer dan bevreesd langs de weg. Geen vrouw heeft haar echtgenoot en haar kinderen dringender en vaker tot voorzichtigheid en oplettendheid aangespoord.

Het gebeurde blijft onherstelbaar.

Echtgenoot en kinderen bewenen moeder terwijl allerlei gedachten en gevoelens geest en hart doorkruisen.

Moeder was goed. Zij was bezorgd en ernstig, werkzaam en huiselijk. Zij was vol liefde en goedheid en toewijding voor haar man en voor haar kinderen. Zij was gelukkig en tevreden als het goed ging met de anderen. Zij droomde over een zonnige toekomst voor haar kinderen. Zij was rustig-godsdienstig. Zij wou haar christen geloof als de hoogste schat meegeven aan haar kinderen.

Haar huis kon een hemel zijn, doch het aardse geluk is broos en menselijke vreugde wordt vlug gestoord. Wie nadenkt begrijpt dat men zich vergist als men slechts aards geluk nastreeft en zijn verlangens niet richt naar het eeuwige vaderland.

In het hart van de overblijvenden weze geen plaats voor bitterheid, doch daar blijven leven verering voor de zo goede en trouwe echtgenote en moeder - nederig erkennen van menselijke kleinheid - stille doch moedige onderwerping aan de H. Wil van de goede God, die alles schikt en toelaat met het oog op ons eeuwig geluk.

In dagen van eenzaamheid en van grote droefenis zullen zij troost vinden in het gebed, in het geloof dat moeder voortleeft, in de hoop dat zij haar zullen terugvinden in de hemel.

En vader zal zichzelf volledig vergeten om bij de kinderen de rol én van vader én van moeder te vervullen, terwijl de kinderen door hun innige genegenheid, hun volgzzaamheid, hun goede wil, hun dankbaarheid, hun vertrouwen bij vader zullen vergelden wat hij door het heengaan van moeder zozeer zal ontberen.

DIERBARE ECHTGENOOT, DIERBARE KINDEREN, wij waren te gelukkig en daarom valt de beproeving dubbel hard. Doch laten we niet hopeloos blijven. Hebt dank voor uw trouw, uw goedheid, voor al het geluk dat gij mij hebt bezorgd. Mocht de Heer u sterken en mocht Hij u troosten. Wilt opzien naar omhoog. We vinden elkander terug in de hemel, waar we klaar de betekenis en de bedoeling van Gods wondere schikkingen zullen begrijpen.

Leeft voor elkander. Vergeet de goede voorbeelden niet die ik getracht heb te geven. Bidt iedere dag voor mij. Van uit de hemel blijf ik uw trouwe echtgenote en bezorgde moeder.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Heer Michel VANDEGHINSTE-HAELVOET,
Mejuffer Beatrice VANDEGHINSTE,
Mejuffer Magda VANDEGHINSTE,
De familiën HAELVOET-MORJEAN,
VANDEGHINSTE-HUYS,

**danken U om de gebeden
en blijken van deelneming.**

Druk. H. Martin-Geeraert Zwevegem