

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 dagen afl.)

†

WIJ BIDDEN DE HEER VOOR DE ZIELERUST
van

Heer GEORGES HAELVOET

echtgenoot van

Mevrouw GEORGINA BAERT

geboren te Moen, op 11 augustus 1897 en schielijk
overleden te Waarmaarde, op 7 augustus 1960, voor-
zien van het H. Oliesel.

Lid van de verscheidene Broederschappen.

Zoals het hout langzamerhand vermolmt en dan plots
begeeft ; zo hebben jarenlange ziekelijkheid en werk-
loosheid de krachten van deze man ondermijnd, hem
zijn levensmoed ontnomen en hem de dood ingejaagd.
De Heer weze hem barmhartig !

O God, Gij zijt de Heer van leven en dood ! Gij
hebt de mens naar uw beeld en gelijkenis geschapen.
Gij zendt hem in de wereld, en roept hem ook weer
uit de wereld terug. Maar de gelovige wordt het leven
niet ontnomen, doch hiernieuwd voor alle eeuwigheid
bij U, want Gij alleen zijt de Onveranderlijke, de
Eeuwige.

O Vader van barmhartigheid en God van alle troost,
wij bidden U voor de zaligheid van uw dienaar
Georges ; laat zijn ziel in vrede rusten ! — Barm-
hartige God en Vader, wij bidden U ook voor de
treurende Familieleden, die door dit afsterven met
droefheid en smart vervuld zijn ; schenk aan de diep-
bedroefde Echtgenote en Familieleden troost in hun
leed, geduld in hun smart en onderwerping aan Uw
H. Wil. — Geef, dat dit afsterven voor ons allen een
ernstige waarschuwing weze, om ons door een diep-
kristelijk leven tot de dood voor te bereiden. Door
Kristus onze Heer. Amen.

Diepbeproofde Echtgenote, het scheiden is pijnlijk ;
wat hebt gij al niet gedaan en gebeden voor mij,
ik dank U, de Heer zal met die offers en gebeden
rekening houden ; troost u in de Heer en blijf voort
voor mij bidden.

*Geliefde Kinderen, Broeders, Zusters en Familiele-
den*, ook u dank ik voor uwe genegenheid ; blijft ook
gij voor mij bidden.

Tot weerziens allen, in de Hemel.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

3 j. aflaat).

Mevrouw Georges HAELVOET-BAERT

zijn echtgenote ;

Mijnheer en Mevrouw Robert HAELVOET-WALRY,

zijn kinders ;

De Familiën HAELVOET-MORJEAN
en BAERT-DERIJCKE.

*danken U van harte om uw gebeden
en uw bliken van innige deelneming.*

Eeckhout-Deloo, Anzegem