

Dat haar ziel in vrede ruste.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Adèle HAEMELINCK

echtgenote van Mijnheer

Gustaaf BURGELMAN

geboren te Zele de 16 oktober 1894 en
overleden te Lokeren op 16 juni 1960.

Voorzien van het H. Oliesel

—

Wij kennen Gods inzichten niet. Hij houdt het uur van ons heengaan verborgen. Bij de dood van elk geliefd wezen voelen wij onze onmacht, ja onze nietigheid. Wij voelen ons kleine schepselen van wie het de plicht is zich te onderwerpen aan Godsbesluiten. In ons geloof en in het gebed ligt voor wie blijven berusting en sterkte.

Zij die van ons heenging bezit wellicht reeds de kracht te waken over ons en wij hebben de troost te kunnen bidden voor haar, en zelfs eens door haar voorspraak te bekomen.

De wonde die Gij o Heer, ons toebrengt is groot, doch Onze Vader in de hemel. Gij zult ons niet in de steek laten.

Dierbare echtgenoot, te vroeg nog ontval ik u, wij hadden nog veel steun aan elkaar kun-

nen hebben. God heeft het anders gewild...
Buig voor zijn Heilige Wil. Ik dank U voor alles en bid voor U. bid gij voor mij.

Familieleden, vrienden en kennissen, ook gij allen, gedenkt mij in een vurig gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d.afl.

De Familiën :

**HAEMELINCK,
BURGELMAN,**

diep getroffen door de blijken van genegenheid
hen betoond in hun rouw danken U van harte

drukk. B. Baeyens, Kazernestraat, 8, Lokeren