

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.



TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

## Madeleine HAESAERT

echtgenote van de Heer Hubert TUYSENS

geboren te Velzeke de 24 april 1919 en  
godvruchtig overleden te Zottegem op

1 oktober 1983,

gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

—

“....

Je bent kostbaar in mijn ogen

Je bent waard bemind te worden

en ik hou van je» Jesaja 43

Madeleintje was kostbaar in onze ogen, het is onze troost dat ze kostbaar is en blijft in de ogen van de Heer.

Ze was kostbaar in onze ogen omdat ze een goede, liefdevolle echtgenote was, een toegewijde moeder, een gedienschtig familielid, waardevol en gastvrij voor ieder die zij kon helpen of begrijpen.

Haar leven heeft ze opgeofferd voor anderen en de ongemakken en tegenslagen van het leven heeft ze gedragen met een voorbeeldig geduld en volledige onderwerping.

In ziekte bleef ze sterk en standvastig, haar kruis dragend naar het voorbeeld van de Heer Jezus. In Hem en zijn heiligen had ze een eenvoudige maar echt geloof en vertrouwen.

Te leven in de nabijheid van zulk een vrouw, moeder en grootmoeder is een voorrecht voor ons geweest en pas nu voelen wij hoe uitzichtloos de leegte is die zij achterlaat.

Wij zeggen U dank voor zulke moeder.

Eeste echtgenoot, goede kinderen, dank voor de genegenheid die gij mij wedschonk.

Peter, gij hebt mij zo veel vreugde en tederheid gebracht.

Beste broeders, zusters, familieleden en vrienden, gedenk mij in uw gebed, zo blijf ik u nabij.

Dat zij in vrede ruste.

—

De heer Hubert TUYSENS

De heer en mevrouw

Johnny en Jeannine DE MEYST-TUYSENS

De heer Peter DE MEYST

De families HAESAERT, TUYSENS, DE SMET  
en DE LANGE,

danken u van harte voor de blijken van innige deelneming.

't is stil geworden in huis

nu jij er niet meer bent

doch... je hart blijft bij ons

- alles spreekt over jou -