

Of wij leven of sterven
de Heer behoren wij toe. Rom. 14,8



Dankbaar gedenken wij

ZUSTER LUDOVICA

Maria-Germaine Haesaert

Zij werd geboren te Landskouter op
19 mei 1900.

Zij wijdde zich aan de Heer op 19 mei
1924 in de Kongregatie van de Zusters van
de H. Vincentius a Paulo van Deftinge.
Zij overleed te Deftinge op 17 augustus 1982
na 58 jaar kloosterleven.

God draagt zorg voor U. (St.-Vincentius)
In die goddelijke zorg om de mens in nood,
de rijkdom van Zijn woord en Zijn leven bij
te brengen, zond Hij ook Moeder Ludovica.
Zo kon zij met haar gaven van inzicht en
toewijding, met de bezieling van Sint-
Vincentius, kinderen jarenlang onderwijzen
en de bejaarden een stukje hemel bezorgen
op aarde. Haar grote genegenheid en fijn-
gevoelighed geïnspireerd en gevoerd door
een sterke liefde tot God en de evenmens,
waren de kenmerken van de verzorgde
opvoeding die ze de kinderen mee gaf in de
periode van 1928 tot 1967.

Van 1967 tot 1976 gaf ze zich met de volle
inzet van haar krachten aan de noden van
de mensen in het bejaardentehuis te Zegel-
sem.

Voor haar oversten was ze getrouw en
dienstwillig, voor haar medezusters een
wijze moeder en een voorbeeldige religieuze.
Wij danken Moeder Ludovica voor al het
goede dat zij gepresteerd heeft tot eer van
God en voor het welzijn van de Kongregatie.
De welverdiende rust die ze mocht genieten
werd een zware en pijnlijke kruisweg. In
geloof en hoop is zij het eeuwig leven inge-
gaan. Nu wordt het Paasmysterie in haar
voltrokken.

Ik dank mijn geliefde zuster, familieleden
en vrienden. Ik dank ook mijn oversten
en medezusters, vooral hen die mij zo
goed verzorgden. Ik dank God voor alles
wat ik mocht doen voor de anderen en voor
wat de anderen voor mij hebben mogen
doen.

De zustergemeenschap van Deftinge
De Families Haesaert - Rottiers
danken voor uw gebed en medeleven.

Drukkerij De Vos. Koster, Overboelare