

Ik gelove dat hij leeft, die 't leven schiep,
en elk verwekken zal, die ooit ontslep. G.G.

†

Vroom Aandenken

aan Mejuffer

Marie-Louise Haesaert

Lid van de Bond van de Gepensioneerden en
andere godvruchtige genootschappen.
geboren te Merendree de 16 maart 1875 en zacht
in de Heer aldaar ontslapen de 12 september
1973. Gesterkt door de H.H. Sakramenten der
zieken en de pauselijke zegen.

In stille eenvoud is het leven van Louise voor-
bij gegaan, deugdzaam en kristelijk. Ze zocht
geen aardse glorie, maar veel meer de roem van
een ijvervol leven in dienstbaarheid van haar
medemensen. Vreugde en verdriet, ziekte en ge-
zondheid, heeft ze immer gedragen als een op-
gave van de goede God. Schoon was haar leven
en rustig haar sterven. Zij was klaar om voor de
Heer te verschijnen die haar uitnodigd plaats te
nemen bij zijn geliefden.

Beste familieleden, God schonk mij de gunst 98
jaar bij u te zijn en uw genegenheid te mogen
genieten. Ik dank u allen maar vooral u, mijn
zuster Maria, die mij in mijn ouden dag en op
mijn sterfbed hebt bijgestaan. Onze genegenheid
eindigt niet met de dood maar wordt bestendig
door ons gebed.

Vrienden en kennissen, uw vriendschap en uw
genegenheid was mij een steun. Nu ik in Gods
liefde werd opgenomen, bid ik voor u bij de
Heer.

Eerwaarde Zuster Madeleine, die mij de laatste
maanden met zoveel toewijding hebt verzorgd,
U en uw werk beveel ik aan bij de Heer,

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren van wijlen :

Hr en Mevr. Camiel Haesaert-Dhaenens,

Hr en Mevr. Henri Haesaert-Van Gele,

Hr en Mevr. Alfons Haesaert-V. d. Bostche,

Mejuffer Maria Haesaert,

Hr en Mevr. Adolf Haesaert-Bultinck,

De families HAESAERT en MAQUAIRE,

danken U innig om uw blijken van
deelneming in rouw en gebeden.

Druk. De Craene, Hansbeke