

*En als ik doodga, huil maar niet
ik ben niet echt dood, moet je weten
'is maar een lichaam, dat ik achterliet
dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.*

B. Vermeulen



Dankbare herinnering aan

DE HEER

Johan
HAESEBEYT

echtgenoot van Mevrouw
Marleen DE RAEVE

Geboren te Zottegem op 11 augustus 1951
en in huiselijke kring overleden op 6 juni 1995,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families HAESEBEYT, DE RAEVE, BAELE
en VAN STERTHEM.

danken U oprecht voor uw medeleven.

Nog een speciale dank aan zijn trouwe huisarts.

Johan, nu het grote moment voor jou voorbij is, je ogen gesloten zijn en de stilte van de dood is ingetreden, vinden wij geen woorden voor wat ons overkomt. Wij hoopten jou nog lang bij ons te hebben en je veel te vroege heengaan doet pijn. Wij zijn ontzettend dankbaar voor wat jij voor ons hebt betekend. Tijdens je te korte leven stond je steeds voor ons klaar. Je hielp waar het ook kon en die helpende hand zullen we nooit vergeten. Maar plots sloeg het harde noodlot toe. Je werd ziek en machteloos keken wij toe. We wilden nog zoveel samen delen. Toch heb je je korte, maar pijnlijke ziekte moedig gedragen.

Lieve echtgenote, Evelyn en Micheline, het leven was mooi met jullie. Samen hebben we intense en gelukkige momenten gekend.

Marleen, tot het allerlaatste moment mocht ik rekenen op je steun. Uren zat je aan mijn bed, niets was je te veel. Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Dank je mijn lieve moeder. Jouw zorgzame blik sprak boekdelen. Vol liefde en tederheid stond je steeds voor me klaar.

Dank ook aan mijn broer, familieleden en vrienden die mijn korte lijden hielpen verzachten. Dank je voor het leven met jullie. Wees steeds goed voor elkaar.