

Het is een heilige en heilzame gedachte voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun fouten ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Constant HAESEBROECK

weduwnaar van

Marina VAN DEN ABEELE

geboren te Nederbrakel, de 25 November 1872
en er godvruchtig overleden, de 19 Januari 1952,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden

Hij was een rechtzinnig en eenvoudig man die zonder grootsprekerij zijn dagelijkse plichten stipt vervulde. Zachtmoedig en gedienschtig voor iedereen werd hij door velen geacht en bemind. Gelaten en onderworpen aan Gods Aanbiddelijke Wil verdroeg hij verduuldig de pijnen en zijn laatste lijden, wel wetende dat de christen mens, die in vereniging met het lijden van Jezus zijn pijnen doorstaat, ook met Christus zal verheerlijkt worden. Zijn talrijke kinderen, voor wie hij gans zijn lange leven werkte en zwogde, staan nu in tranen rond zijn graf om zijn roem als huisvader te verkondigen.

Bemide Kinderen, mijn afsterven vervult uw hart met droefheid en rouw, doch weest getroost in de gedachte dat ik moeder heb weergevonden en dat wij nu te samen U allen in de Hemel opwachten. Bemint elkander en leeft altijd braaf, deugdzaam en christelijk. Vaart wel en tot weerziens hierboven. Bidt intussen veel voor mij alsook nog voor moeder, vooral des Zondags in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, ontferm u onzer.

De vier akten voor de overledene a. u. b.

Drukkerij Vandendriessche-De Vleeschauwer,
Opvolger Paul De Vleeschauwer, Nederbrakel,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Constant HAESEBROECK-
VAN DEN ABEELE ;

De Familiën HAESEBROECK en VAN DEN ABEELE,

bedanken U oprecht voor de blijken van medevoelen in hun rouw.