

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Emilie HAESBROECK**

weduwe van **Achilles VOLKAERT**,

geboren te Nederbrakel op 1 februari 1899 en  
godvruchtig thuis overleden op 24 november 1992.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken

---

Zo rustig en stil, bijna onopvallend is zij van ons heengegaan. In haar laatste levensjaren kwam er geen kracht over haar lippen. Geduldig en moedig, zoals ze gans haar leven is geweest, heeft zij dat alles gedragen.

Haar leven was geen uitbundig gepraat, geen overstelpende uiting van gevoelens, maar een innig en diep doorleefd leven. In de schoot van haar geliefde kinderen ondervond zij wat het is te mogen sterven tussen geliefde mensen. Deze toewijding en de kleine attenties wist zij met een klein gebaar te waarderen.

Wij danken U, Heer God, voor deze vrouw, die zolang in ons midden mocht zijn, en die nu stilletjes naar de hemel ging, bevrijd van lijden en beproeving die haar deel waren.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, heb dank voor de zorgen en de kleine attenties die in mijn leven momenten waren van diepe vreugde en geluk. Het zijn die kleine dingen in het leven die ons allen recht houden. Blijf oog hebben voor deze attentie. Zo zult ge elkaar veel vreugde schenken. Moge ik een blijvende herinnering zijn in jullie leven.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

De families

HAESBROECK, VOLKAERT,  
DE TEMMERMAN, DE CLERO,

danken U.

Namis : wensdag 16 december om 19.30 u.

---

Druk. Devleeschouwer & Dotselaere, Brakel  
Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel