



Tot het Eeuwig Geluk werd geroepen
MEVROUW

Leonie HAESEBROECK

weduwe van Mijnheer
Odilon VAN HOORDE

geboren te Elst, op 10 januari 1905, en gelo-
vig overgegaan naar het Volle Leven, te Op-
brakel, op 13 december 1968, voorbereid door
de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Op de dag van de Guldenmis ter ere van het
Goddelijk Moederschap van Maria, hebben wij
een laatste maal hier op aarde rond onze ge-
liefde moeder gestaan, in het geloof van een
eeuwig weerzien. Meer dan ooit, hebben wij
dan, zoals in de laatste angstige dagen, beseft
dat die stille en bescheiden vrouw het warme
en onmisbare hart was van ons aller samen-
zijn. Nadat zij in de volle strijd van het leven
op de voorpost had gestaan om, samen met
vader zaliger, voor ons geluk te zwoegen, volg-
de zij nu vanuit de achtergrond het lief en
leed van ons verder leven. Zij had ons echt
lief en haar genegenheid sterft niet. Zeker nu
niet, wanneer zij van Godswege wordt toe-
gesproken, zoals de eerste kristenmoeder: Wees
gegroot, gij begenadigde, die aan God aange-
naam zijt als Zijn kind en als de moeder van
nieuwe schone Godskinderen, die zij mocht le-
ren zeggen: Onze Vader, Die in de hemelen
zijt. Gij zijt een gezegende vrouw, die Gods'
Zegen mocht tekenen op het voorhoofd van uw
kinderen en kleinkinderen. Kom dan gezegende
van Mijn Vader. Geef in volle vertrouwen uw
eigen moeder en uw geliefden over in de Va-
derhanden van God en ontvang het ongelooflij-
ke Geluk, dat voor u, en na u, voor de uwen
is gereedgemaakt.

Moeder, wij danken u en tot weerziens in
de hemel.

De families VAN HOORDE, HANTSON, HAE-
SEBROECK en VAN DE WALLE,

danken U voor uw bliken van
deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel