

Welzalg is de sterveling
die nooit op kwade wegen ging.
Maar die Gods wetten dag en nacht,
bewaard heeft en betracht.

+

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie-Elodie Haesebroeck

weduwe van Mijnheer
ALFONS DE TEMMERMAN,

geboren te Elst de 14 juni 1878 en er overleden
op 13 juni 1961,
gesterkt door de HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

God heeft de achtbare overledene hoge jaren verleend als beloning voor haar taak die ze zo volmaakt vervulde. Als voorbeeldige echtgenote en kristene moeder heeft zij een talrijk kroost kristelijk opgevoed; bezield met een geest van naastenliefde waarin zij zich veel werk heeft getroost.

In al haar eenvoud was zij een edele ziel onder de mensen; daarom zullen velen in dankbaarheid nog eens aan haar denken en een goed gebed voor haar doen.

In haar rustige en schone oude dag, omringd door de liefde van haar kinderen, kleinkinderen, droeg zij blijmoedig de beproevingen die haar ouderdom meebracht.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, hebt dank om al uw liefde en genegenheid en om al de goede zorgen in mijn levensavond. Het was mijn grote troost U allen welvarend te zien; blijft eendrachtig onder elkander en moge mijn gedachtenis immer bij U voortleven, vooral in uw gebeden.

R. I. P.



De families

HAESEBROECK,
DE TEMMERMAN,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Van der Stichelen; koster, Elst