

Het is een grote gunst zoveel jaren onder zijn geliefden te mogen blijven.



**IN DE ZALIGE VREDE VAN KRISTUS EN IN
ONZE VROME GEDACHTENIS LEEFT VOOR
EEUWIG**

Mevrouw

Renilde HAESBROECK

weduwe van de Heer

EMIEL DE VOS,

geboren te Nederbrakel op 10 december 1878 en kristelijk overleden te Brakel Sint-Maarten op 26 november 1971, getrouwd en gesterkt door het Sakrament van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Ze was lid van de Confrerie van het H. Hart en de Bond der Gepensioneerden.

In deze adventtijd stijgen we uit boven het wereldse en vergankelijke in onze hoop en verwachting, waar we ervaren dat een mens niet kan leven zonder droom, zonder een ideaal waar hij naartoe kan leven, zonder hoop op een betere en eeuwige toekomst in God.

Hoog in aantal waren de jaren haar door de goddelijke voorzienigheid toegemeten, want een leven zonder smet verdient een gelukkige ouderdom. Immers, deze ingoede en doorbrave Renilde is ons voorgegaan als een voorbeeld van totale zelfopofferende liefde; deugzaamheid en rechtvaardigheid. Ze heeft in haar lange leven uitgemunt door onverpoosde werkzaamheid, netheid, door een nooit aflatende zorg, toewijding en genegenheid voor haar echtgenoot en pleegkinderen, maar vooral was alles bezield met een diep en

vroom geloof, met overgave aan Gods Wil, met moed en kristelijk geduld in de beproeving, waarin haar lippen nooit een klacht hebben geuit.

Het is een zegen en een troost dat we zulk een engel van een pleegmoeder hebben gehad en haar zoveel jaren in onze warme haard van het gezin hebben mogen bewaren. We eerden en beminden haar uitermate en ze verdiende onze achting en liefde, want God alleen zal naar waarde schatten wat ze voor ons allen en in alles heeft gedaan op onze levensweg en in onze opgang naar God.

Mijn geliefde pleeg-, klein- en achterkleinkinderen en familie, ik hield toch zoveel van U. Zoveel gelukkige jaren hebben we samen mogen doorbrengen. Hebt allen dank voor uw liefdevolle zorgen, uw trouwe genegenheid en geborgenheid in uw kristelijk leefmilieu. Wie vroom en wijs leeft heeft niets te vrezen en alles te verwachten bij God.

Mogen de vrome gebeden van allen die mij gekend hebben mij begeleiden bij de Heer.

Namis op 15 december 1971 te 19 uur.

De families HAESBROECK, VAN WAEYENBERGE, DE VOS, BETTESONNE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijssels, Oprakel