

*Hoe ledig het huis
waar moeder verdwijnt...*



Dit weze een dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Anna HAESBROEK

weduwe van de heer Hector DE RUYVER

geboren te Elst op 13 augustus 1907
en godvruchtig overleden in het rusthuis
Najaarszon te Brakel op 8 augustus 1997,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

HAESBROEK - DE RUYVER
DE TEMMERMAN - ROMEYNS
danken U voor uw deelneming en gebed.

Anna Haesebroek is niet meer.

Na een leven van werken en zwoegen, na jaren van lijden en ziekte, heeft ze in stilte haar hoofd gelegd. Anna was een volkswrouw uit de "DOMPELS", eenvoudig en devoot. Ze kon werken als een paard. Ze had het in haar jeugd niet gemakkelijk. Als kind van acht jaar stond ze reeds tussen de boeren aardappelen te rapen. Later ging zij werken in de Walen: Ecaussines, Soignies, Braine-le-Compte... en in eigen streek: Top Bronnen en Koningsbronnen.

Veel geluk kende ze echter niet: na de dood van haar man Hector (1976) verloor ze ook haar beide zonen Julien (1987) en Omer (1992). Daar kon ze zich moeilijk overheen zetten. Bij overmaat van ramp deed zij ook een kwalijke val, die haar voor de rest van haar leven aan haar bed kluisterde. In 1994 nam zij afscheid van haar geboortedorp en vond een laatste thuis in de "NAJAARSZON" te Brakel. De dood kwam voor haar als een verlossing.

Anna was een zeer gelovig mens. Haar rozenkrans verliet haar nooit. Moge de Heer haar opnemen in zijn vrede.

O.L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

Namis op zaterdag 23 augustus 1997 om 17 uur
in de kapel van het rusthuis Najaarszon te Brakel.