

In het licht der Verrijzenis, is de dood slechts een stap...

+

In vroom gebed gedenken wij de ziel van de Heer

Arthur HAESBROEK

echtgenoot van Mevrouw
Germaine De Cubber,

geboren te Nederbrakel op 23 oktober 1902 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 30 maart 1980, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers.

Op Palmzondag, de dag van Jezus' blijde intrede in Jerusaleem, is Arthur door de Heer geroepen; wij vertrouwen voor zijn blijde intrede in de hemel. Hij was immers een ingoede echtgenoot, in stille liefde en toewijding gehecht aan zijn vrouw. Hij was de fiere vader, trots op zijn talrijk kroost, met zorgzame waakzaamheid het voorbeeld gevend, genietend van hun liefde en geluk en van de weelde van zijn kleinkinderen. Pijnlijk zwaar trof hem de beproeving toen hij een van zijn zonen en één van

zijn kleinkinderen verloor. Met nauwgezette stiptheid heeft hij de zware taak in de mijn vervuld zeven en twintig jaar lang, en er de zware sporen der beroepsziekte van gedragen. Zijn Heer en God heeft hij met mannelijke vroomheid en trouwe oprechtheid gediend. Daarom danken wij U, Heer God, voor deze man, voor alle vriendschap die van hem is uitgegaan. Wij bidden U dat hij in alles waarin hij groot is geweest mag blijven spreken tot zijn dierbare echtgenote in haar eenzaamheid, tot zijn kinderen en kleinkinderen. Wij verenigen ons met het geloof waarin hijzelf aan U heeft vastgehouden tot het einde toe; en wij hopen dat hij vreugdevol verenigd moge zijn met de dierbaren die ons zijn voorgestaan en die een bijzondere plaats hadden in zijn hart.

H. Barbara, patrones der mijnwerkers, bid voor hem!

De families Haesebroek, De Cubber, Loterman, Foucquart,
danken U oprecht voor uw bliken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel