

Gegroet, o Kruis, onze enige Hoop!



Gedenk in uw gebeden de ziel van de

HEER

Constantien HAESBROEK

weduwnaar van Mevrouw

Suzanne DE VLEESCHAUWER,

geboren te Elst op 15 november 1902
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 3 november 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers.

Stil en gelaten is onze dierbare overledene van ons heengegaan. Hij wist dat het einde daar was en gelaten wist hij ook Gods H. Wil te aanvaarden. Doorheen de tegenheden van het leven, en die heeft hij zeker in ruime mate gekend, heeft hij geleerd lief en leed uit Gods hand te aanvaarden. Dank zij de trouwe steun van zijn geliefden vond hij de kracht de bitterste beproevingen te dragen, en gelouterd doorheen zijn lijden voelde hij zich bereid voor de grote ontmoeting met de Heer.

Zalig zij die mogen sterven in de Heer.
Moge de Heer van leven en dood dan ook

nu in zijn barmhartigheid over deze dierbare overledene zich ontfermen en hem opnemen in eeuwige rust en vrede.

Dierbare kinderen en kleinkinderen en familie, ik dank u om uw trouwe liefde en genegenheid. Vergeet mij niet in uw gebed opdat de Heer zich over mij ontferme en dat Hij u steune en sterke tegen de harde dagen van het leven.

De families HAESBROEK, DE VLEESCHAUWER,
VAN DE WALLE, DE VOS,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel