



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Frans HAESBROEK

echtgenoot van mevrouw Julianna LAPAEGE

geboren te Elst op 22 januari 1912 en godvruchtig
overleden in familiekring A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 22 februari 1999,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Pépé;

87 jaar... Een mooie leeftijd; maar toch kwam het nog als een grote klap. Het is nooit te vroeg om te gaan. Alhoewel we het de laatste dagen zagen aankomen, konden we geen afscheid nemen. Iedere dag hadden we nog een sprankeltje hoop. Konden de machines je nog helpen? Had je nog eigen krachten? Al deze vragen spookten in onze hoofden. Neen, maandagnamiddag in het bijzijn van je kinderen ging je uit als een kaarsje. Je lijden en strijd was voorbij... Konden we je nog maar zoveel dingen vertellen... Je was al deze tijd van pijn en ellende zo rustig en altijd tevreden, je draagde alles alleen. Nooit geen geklaag. We hebben je zolang mogelijk thuis gehouden. Vele mensen droegen

hun steentje bij om je te verzorgen; je dochter stond dag en nacht voor je klaar; je lieve echtgenote; kinderen en kleinkinderen sprongen bij. Altemaal vertrouwde gezichten waar jij zoveel om gaf. Dat maakte je gelukkig en dat liet je ons aanvoelen. Je kon genieten van kleine dingen. Tot er een dag kwam... Je werd zo ziek, het einde kwam in zicht. Je hebt lang bij ons mogen zijn en we kunnen al deze mooie jaren en herinneringen niet uitwissen. Pépé; je was altijd al zo bezorgd in ons mémé maar we beloven je, we zullen allen goed voor haar zorgen. Rust nu maar... Wij bidden voor jou.

Ik heb getracht mijn leven te beleven als een goede echtgenoot en als tevreden vader en grootvader. Ik was steeds verheugd mijn levenslucht met iedereen te delen. Jullie verlaten heeft me echt pijn gedaan. Dankbaar ben ik voor al die zorgen die jullie aan mij besteedde tot aan mijn laatste uren. Mijn Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen heb lief en geniet zoals ik van al die kleine dingen om je heen. Het was fijn met jullie te leven, ik zal hier blijven bidden en waken over allen, Pépé.

De families HAESBROEK - LAPAEGE
DE TEMMERMAN - VAN COPPENHOLLE
danken U om uw meeleven en gebed.

Namis op zaterdag 27 maart 1999 om 17 uur in de
parochiekerk van Sint-Sebastiaan te Michelbeke.