



AANDENKEN AAN

MEVROUW

Germaine HAESBROEK

weduwe van de Heer
Achiel VAN WIJMEERSCH

geboren te Elst op 14 augustus 1915
en overleden in het Home 't Neerhof te Elst
op 10 september 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

**HAESBROEK - DE TEMMERMAN
VAN WIJMEERSCH - SCHOCKAERT**
danken U om uw meelevens en gebed.

Je bent niet dood -
de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis;
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood -
je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet.
God zal je geven een onbegrensd geluk
in onbegrensde tijd.

Je bent niet dood -
Maar ach, we zullen je missen,
zoals een mens de meest-geliefde mist.
De jaren van geluk
zijn niet meer uit te wissen.
En ik geloof : God heeft zich niet vergist.

Namis : maandag 2 november 1998 om 10.30 uur
in de kapel van het Home 't Neerhof te Elst