

Wij treuren om het heengaan,
maar danken God voor het leven van

DE HEER EN MEVROUW

Jean-Baptist HAESBROEK

geboren te Nederbrakel op 9 januari 1911

en

Clémencia DE TEMMERMAN

geboren te Nederbrakel op 27 augustus 1914

beiden overleden na een tragisch ongeval te
Brakel, op 23 november 1983, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken in extremis.



De families HAESBROEK, DE TEMMERMAN,
VAN DEN DAELE en LOTERMAN,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Druk. A. De Borre - Tel. (055) 42 20 91

Algemene verslagenheid was er, hoe kon
het anders, bij het vernemen van het zo
plots en zo dramatisch gelijktijdig afsterven
van deze beide echtgenoten.

Ze hadden pas de vijftigste verjaardag
van hun huwelijk gevierd, hun huis nog
eens in orde gebracht in het vooruitzicht
van een gelukkige levensavond.

Een halve eeuw zijn ze samen gelukkig
geweest, samen gewerkt en gezorgd voor
een huis en een echte thuis voor hun
kinderen. Nu zijn ze samen ook, zacht
de dood ingegaan.

Ontzettend hard is zo een afscheid. Alle
menselijke woorden schieten hier tekort.
We begrijpen het niet en toch moeten we
deze harde werkelijkheid aanvaarden en er
leren met leven.

De christelijke overtuiging, gebaseerd op
de woorden van de Heer, zegt ons dat ze
beiden nu nog samen zijn, maar dan bij
de hemelse Vader. Dit is het licht in deze
donkere, droevige dagen.

Vanuit deze nieuwe wijze van bestaan
blijven ze onze zorgende ouders, onze
genegen vrienden.