

Vader. Uw wil geschiede.

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN

DE VROME ZIEL

van Mijnheer

Karel-Lodewijk Haesebroek

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Theresia De Langhe

Geboren te Elst, op 1 november 1866,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel
op 9 april 1965,

gesterkt door het Sakrament der zieken,
de H. Communie en de Pauselijke zegen.

1866-1965. Welk lang leven. En nochtans ook hij heeft ervaren dat het leven kort en vergankelijk is, en dat ons aardse leven enkel mag staan in dienst en in voorbereiding van een gelukkig, eeuwig leven bij God.

Uitgeput van krachten is hij stil gegaan, na een gelukkige ouderdom, als waardige bekroning van een goed besteed leven. — In aangename rust bracht hij zijn laatste levensjaren door, verzorgd en vertroeteld door kinderen en kleinkinderen.

Gij allen, familie en vrienden, die dit gedenkprentje ontvangt en die naar deze begrafenis mis gekomen zijt, bidt in deze H. Mis voor mijn zielerust en laat ook deze smeekbede tot God opstijgen :

„ God, wiens barmhartigheid oneindig is, aanvaard goedgunstig onze nederige gebeden

en geef, door deze H. Misviering, de vergiffenis van al zijn zonden aan uw dienaar die Gij hebt geroepen tot het gelovig belijden van uw naam. ”

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie, hartelijk dank ik U voor de lange, vele en goede zorgen waarmee gij mij in mijn oude dag hebt omringd. Ook aan de Eerw. Zusters van het Wit-Gele Kruis mijn innigste dank, als engelen van goedheid kwaamt gij steeds aan mijn ziekbed.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



De Familiën

HAESEBROEK,
DE LANGHE,
VAN NIEUWENHOVE,
STURTEWAGEN,

BEDANKEN.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470