

Florida, goede vrouw,
uw kinderen zijn u trouw ! P. C.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Maria Florida HAESBROEK

weduwe van

Charles Louis VAN LIERDE

geboren te Elst, op 27 november 1889 en godvruchtig
overleden te Mi-helbeke, op 6 september 1959,
voorzien van de HH. Sacramenten der zieken en de
pauselijke zegen.

Zij was lid van de bond van het H. Hart,

Die geweldige zomer, waarin zelfs de bronnen
dreigden uit te drogen, zal in het trouwe geheugen
en in het rouwende hart harer kinderen opgetekend
staan als het grote lijdenstijdperk hunner moeder.

Hoewel zij steeds een goede gezondheid mocht
genieten, toch heeft zij op het einde van haar leven veel
geleden. Maar hoe treffend was niet haar geduld !

Vanop haar rustbed gingen haar blikken door het
grote raam naar het zonovergoten golvende landschap
met het zich steeds vernieuwende leven dat ecaer bij
haar verkwijnde. Dan weer keek ze met weemoed
naar de grote foto van moeder en van het eens zo ge-
lukkige echtpaar dat door de dood werd gescheiden
en herinnerde zich die harde maar schone tijd toen
haar man als seizoenarbeider telkens ging en terug-
keerde.

En dicht bij haar magare handen speelde het on-
schuldige kind blijde voorbode der oprukkende ge-
slachten.

Hoe gelukkig was zij niet telkens de priester in
naam van God haar huis binnentrad met de boodschap
van de eeuwige vrede ! En hoe vreedzaam klonk dan
niet het gedobber der boerenkarren langs de hobbelige
landweg in de avondstille.

Vaartwel nu, kinderen en kleinkinderen, familie-
leden en kennissen, ik ben in de Hemel waar het altijd
zomer is en de zon nooit ondergaat. Ik verwacht u !

H. Maria, moeder Gods, bid voor ons.

Vandriessche-De Vleschanwer, Nederbrakei

De familien HAESBROEK en VAN LIERDE,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelname en danken U van harte.