



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Maria, Victorine
HAESBROEK**

weduwe van de

Heer Gustaaf VAN HEUVERSWIJN.

Geboren te Nederbrakel op 15 juli 1887 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-kliniek te Brakel-Opbrakel op 9 april 1984, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Een zeer uitzonderlijke hoge leeftijd heeft Victorine mogen halen en dit tot haar laatste dag in een uitstekende gezondheid. Te midden van haar kinderen heeft ze haar levensavond in geluk mogen doorbrengen, om dan stil voor eeuwig te rusten te gaan.

Vredig kon dit gebeuren omdat ze steeds als kristen geleefd heeft en als mens goed was voor allen.

Het beeld van deze flinke ouderlinge zullen we blijven meedragen, gehard door het lange leven maar tevens mild geworden door de vele ervaringen.

De enige zinvolle dankbetuiging die we haar als wederliefde kunnen geven is, naar haar voorbeeld te bidden.

Moge de Heer haar na dit schone leven ook het eeuwige geluk geven, verenigd met haar echtgenoot en al haar dierbaren en bekenden die haar voorgingen naar de eeuwigheid.

De families

HAESBROEK, VAN WAEYENBERGE
VAN HEUVERSWIJN, DE WAELE,

danken U voor de blijken van deelneming.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafnissen-Crematies A. Marroyen, Brakel