

Zie uit naar de Heer en houd moedig stand  
Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.  
(Psalm 27)



Geroepen tot eeuwig leven en in de hoop  
op de Verrijzenis nemen wij afscheid van  
Mevrouw

## **MARINA MARIA HAESBROEK**

echtgenote van de Heer

### **PROSPER SCHIETTECATE**

geboren te Nederbrakel op 2 november 1914 en  
godvruchtig overleden in de kliniek St. Elisabeth  
te Zottegem op 4 februari 1982, gesterkt door de  
H.H. Sakramenten der zieken.

De Heer Prosper Schiettecate,

De Heer en Mevrouw Ghislain Schiettecate-De  
Meulemeester en kinderen,

De Heer en Mevrouw Germain Gosseye-Schiette-  
catte en kinderen,

De families Haesebroek, Schiettecate, De Clercq,  
Van De Fonteyne, Capiiau,

danken u voor uw gebed en uw medeleven.

Marina is zachtjes ontslapen om in een beter le-  
ven te ontwaken.

De weg na dit leven loopt voor geen enkele gelo-  
vige dood. Eerlijk en ongeveinsd was haar levens-  
wandel, trouw in de christelijke echtverbintenis  
in goede en kwade dagen ten lange laatste bij  
veel meer leed dan lief in hun klein proper hui-  
zeke. Marina kon met iedereen en alles goed over  
de baan om een gezellig babbeltje te slaan in  
de buurte en ook op 't vele werk als felle hand-  
werkster thuis en elders te velde of in de fabriek.  
't Laatste jaar begon ze meer af te zien, zachtmoe-  
dig en geduldig, tot ons Heer haar gelouterd  
mocht komen halen voor de hemel.

God, onze Vader, Gij zijt de Heer van 't leven,  
die de mens boetseerde naar uw beeld. Gij zendt  
hem de wereld in en roept hem terug in eeuwig-  
heid. Wij ervaren hoe broos ons mensleven is  
en geloven dat uw Zoon gekomen is niet om te  
veroordelen maar om te redden wat verloren is.  
Geef haar rust en ons troost en sterkte.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,  
een leven in vereniging met God en met de men-  
sen is de veiligste weg ten hemel. In de Verrezen  
Christus langs gebed en H. Missen blijven wij met  
elkaar verbonden.

Beste bloedverwanten en kennissen, de dood is  
een breuk maar er is voor christenen een brug.  
Echte vriendschap overwint in Christus de dood.  
Tot weerziens.

O.L.Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

Druk. Magerman Zottegem