



BID GOD DAT HIJ BIJ ZICH OPNEME

DE HEER

Remi, Pius HAESBROEK

echtgenoot van Mevr. Maria SCHOCKAERT,

geboren te Nederbrakel op 10 april 1924
en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de St.-Franciscuskliniek te
Brakel-Oprakel op 16 oktober 1979,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Voor God ligt de grootheid van de mens
niet in zijn fortuin, zijn schitterende loop-
baan of zijn aanzien bij de mensen. Belang-
rijk is voor God wat in de mens is : zijn
persoonlijkheid en het geloof waarvan hij
leeft.

Jarenlang is deze man groot geweest in
het dragen van zijn kruis ; hij kon door zijn
gemoedelijkheid en met zachte stem zijn be-
zoekers te woord staan, zonder klacht over
zijn zwaar leed. Hij zocht zijn kracht in de
gezelligheid van zijn huiskring en in zijn ge-
loof in de lijdende en verlossende Kristus,
die hij al die jaren elke hoogdag ontving.

Gelouterd en gerijpt door het leed is hij
in deze herfsttijd bij de Heer gegaan voor
een beter leven.

Beste echtgenote en zoon, ik dank U om
22 jaar medeleven en steun. Beste familiele-
den en vrienden, ook U dank ik om uw op-
montering en bemoedigende woorden.

Moge God U zegenen en lonen voor al het
goede dat gij mij hebt betoond.

De families HAESBROEK, SCHOCKAERT,
DE VLEESCHAUWER, DE RIDDER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel