

Ó Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten
en hopen. (Nav.)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

René HAESBROEK

Echtgenoot van Mevrouw Emma DE CUBBER.

Geboren te Nederbrakel de 24 mei 1908 en
zachtjes in de Heer ontslapen te Elst
de 22 juli 1956.

Bediend van de HH. Sacramenten.

Mijn ziekte was ongenesbaar, geen middelen
konden mij helpen. (Jer.)

Gelukkig de mens, die door God geroepen
om zijn bloedverwanten te verlaten en alle aardse
banden te verbreken, bereidwillig gehoorzaamt
en zegt: Heer, met een opperuijd gemoed,
breng ik U alles blijmoedig ten offer.

(H. Petrus Canisius)

De achtbare overledene, wiens vroegtijdig
heengaan iedereen betreurt was een goedhartig
en dienstvaardig man, een teerbemind echtge-
noot en vader, die volkomen verkleefd was aan
hen, voor wie hij gewoegd en gewerkt had.

« Wij waren te gelukkig » zegde hij telkens als
hij dacht aan het onvoorkomelijke, maar tevens
voegde hij er aan toe « 't is Gods wil, dat hij
geschiede »

Moge de allerhoogste met welbehagen zijn
vensoffer aanvaarden en hem het eeuwig geluk
des hemels schenken.

Bemindde echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, ik weet hoezeer mijn heengaan U bedroeft;
weest echter niet ontroostbaar zoals deze die
geen hoop hebben, maar richt uw ogen ten he-
mel en betrouwt op de Heer, door het gebed
blijven wij met elkander in liefde verenigd; weest
derhalve mijn ziel indachtig en hoopt dat we
eens opnieuw en voor eeuwig elkander zullen
weerzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)



Mevrouw René HAESBROEK, geboren Emma
DE CUBBER; zijn echtgenote.

Heer en Mevrouw Alfons HAESBROEK-VAN
WYMEERSCH en kinderen;

Heer en Mevrouw Lucien D'HOSE-HAESE-
BROEK; zijn kinderen en kleinkinderen.

● De families HAESBROEK, DE CUBBER, LO-
TERMAN en FOUCART.

● Mevrouw Mariette HAESBROEK;
zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst