

Gelijk goud in de smeltoven gezuiverd wordt, zo louter ook God de ziel der rechtvaardigen in beproevingen.



Dit moge U blijvend doen gedenken
de schone ziel van de Heer

Theophiel HAESBROEK

Echtgenoot van

Mevrouw Maria LOTERMAN

geboren te Elst de 7 januari 1883 en godvruchtig overleden te Nederbrakel de 22 mei 1966, gesterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden en de Pauselijke Zegen.

Hij was een brave eerlijke man, een voorbeeldige echtgenoot en een beste vader. Sterk als hij was heeft hij zijn leven lang Gods akker bewerkt.

Zijn leven werd door lijden en ziekte gesloopt, maar ook geheiligd. Het lijden wist hij als kristen te aanvaarden en in de donkerste uren was zijn geloof in God zijn sterkste kracht. «Wanneer het koren rijp is, moet het gepikt worden»: met die woorden aanvaardde hij de beschikking van God over zijn leven. Goed bewust dat het zijn laatste levensdagen waren en zijn pijn trotserend drukte hij zijn liefde, zijn genegenheid en zijn bekommernis uit voor zijn vrouw en zijn kinderen, voor wie hij gewerkt en gewroet had en voor wie hij alles over had.

Lieve vrouw en kinderen, ik dank U voor al de zorgen die U aan mij hebt besteed, uw kranig troostend woord was voor mij de beste medicijn. Beste vrienden en kennissen, denkt aan de menige gesprekken vol levenswijsheid, die wij samen hebben gevoerd, denk aan het eeuwig leven waar wij elkander als broeders en zusters moeten ontmoeten en zegt een vroom gebed voor de zaligheid van mijn ziel.

Mevrouw Theophiel HAESBROEK, geboren Maria LOTERMAN, zijn echtgenote;

Heer en Mevrouw Jean-Baptiste HAESBROEK-DE TEMMERMAN en kinderen,

Heer en Mevrouw Albert HAESBROEK-VAN DE KERCKHOVE en kinderen,

Heer en Mevrouw Charles HAESBROEK-COESENS,

Heer en Mevrouw Georges DE CUBBER-HAESBROEK en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen;

De Families HAESBROEK, LOTERMAN, VAN NIEUWENHOVE, VAERNEWIJCK,

DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.