

Geloofd zij Jezus Christus.

†

Een uitnodiging tot bidden  
in familiegebed en zondagmis voor

**DE HEER**

**CYRIEL HAEZEBAUT**

echtgenoot van wijlen Mevrouw  
**ZOE VAN DE WALLE**

en echtgenoot van Mevrouw  
**MARIA-JULIANA VAN DEN BERGHE**

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 5 september 1894 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel, op 29 december 1978, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

« God, Gij zijt onze toevlucht,  
op U steunt ons vertrouwen,  
zonder U komt niets van waarde tot stand.  
Richt Gij de loop van ons leven,  
dan zal de pelgrimstocht door deze wereld  
die voorbijgaat  
ons eenmaal brengen tot bij U,  
de Heer van alle tijden.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst  
in de eenheid van de H. Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen. - Amen. »

Gelukkig zij die niet door de dood worden verrast, maar de tijd hebben in volle bewustzijn met het aardse leven te kunnen breken en zich helemaal met hart en ziel te kunnen richten naar God, de Heer van het eeuwig leven.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, wil dan allen op deze uitnodiging ingaan om voor mijn zielerust te bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

**De families HAEZEBAUT, VAN OYCKE,  
VAN DE WALLE, VAN DEN BERGHE,  
VAN DORPE en VAN DER SCHEUREN,**  
danken U van harte voor de olijken van christelijke deelneming in hun rouw.

---

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove