

*"Een moeder is een mens gelijk een ander,
maar een moeder verliezen is een
mens verliezen gelijk géén ander."*



Als liefdevol aandenken aan

mevrouw

Carine HAEZEBROECK

echtgenote van de heer

Emmanuel VANDEMERGEL

Geboren te Oprakel op 22 april 1959 en er
godvruchtig overleden op de palliatieve dienst
van het Sint-Franciscustehuis op 22 juli 2002,
gesterkt door het Ziekensacrament.

Zaakvoester bvba Romastyle
GCV Vandemergel - Haezebroeck en Co

De namis zal opgedragen worden in de
decanale kerk Sint-Pieter te Brakel op
vrijdag 30 augustus 2002 om 18.30 uur.

Ze zijn voorbij, de maanden van onzekerheid, lijden en
pijn. Je werd zo moe, dat we u wenend maar
vertrouwwol, voor eeuwig te rusten leggen in Gods
liefdevolle handen. Wij danken u, Carine, voor uw nooit
aflatende zorg en uw altijd - bezig - zijn, dag en nacht.
Wij danken u voor uw ontombare levensmoed en uw
vertrouwen, ook toen je wist dat jouw levenstoekomst
bedreigd was. Wij danken u voor uw getuigenis van diep
geloof.

God, onze Heer,

We weten dat het zo niet verder kon;

We trachten koppig het onafwendbare om te buigen
naar onze wil. Nu zijn we gelaten, al valt het afscheid
heel zwaar. Bewaar haar in uw liefde. Breng ons samen
bij U om er gelukkig te zijn voor altijd.

Manu, Aline, Katrien en Annelies

Lieve familie en vrienden, dank voor uw inzet en uw
liefde. Ik had uw steun hard nodig. Blijf zorg dragen voor
elkaar. Tot blij weerzien aan de overkant.

Carine

De families HAEZEBROECK - VAN DE WALLE
en VANDEMERGEL - VAN DER ZWALMEN
danken U om uw bliken van medeleven.

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. (055) 42 03 80

