

Door het lijden heen naar de Verheerlijking.



Dankbaar gedenken we in ons gebed
de Heer

Theofiel HAEZEBROECK

weduwenaar van

Mevrouw Maria VAN DE WATTIJNE.

Geboren te Nederbrakel op 25 september 1894
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 17 maart 1982.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Reeds maanden had hij hetzelfde voorspeld
en hadden we het ook opgemerkt : het einde
van dit mensenleven kan niet lang meer uit-
blijven.

Uiteindelijk heeft zijn laatste lijdensweg nog
langer geduurd dan we konden vermoeden.
Geduldig en grootmoedig heeft hij pijn en
lijden gedragen, inwendig tevreden over zijn
lang en rijkgevuuld leven, gesteund door de
liefde en genegenheid van al zijn kinderen
en kleinkinderen.

Zoals het in vroegere tijden veel gebeurde
ging hij om den brode en om het gezin in
den vreemde hard en lastig werk verrichten,
maanden soms verstoken van de huiselijke
vreugde en vrede. Een tijdlang heeft hij
ongezond en lastig werk verricht in de mijnen.

Vroegtijdig moest hij met alle werkzaam-
heden stoppen wegens gezondheidsredenen en
wegens een tijdelijke verlamming opgelopen
op het werk. Het heengaan van zijn vrouw
en van andere familieverwanten waren een
beproeving te meer in zijn leven. Niettegen-

staande dit alles had hij zijn goed humeur
niet verloren en was hij een gemoedelijk,
blij en dankbaar mens. Met heimwee en
dankbaarheid kon hij veel en lang vertellen
over de tijd van «toen».

In zijn latere levensjaren had hij het grote
geluk en voorrecht te kunnen en te mogen
vertoeven bij een van zijn kinderen, zijn
dochter Elza en haar man Hubert. Automatisch
was hij een dikke speelkameraad, een goede
vriend en later bompas van zijn lieve klein-
kinderen Brigitte en Guy. Maar eigenlijk was
hij de band en de schakel van al zijn
kinderen en kleinkinderen. Graag kwamen zij
bij hem aan huis en later bezochten ze hem
dagelijks in het ziekenhuis.

Dagelijks omgeven door de liefdevolle zogen
van zijn kinderen en kleinkinderen heeft
hij zo'n mooie ouderdom kunnen bereiken.

Als kristen mens was hij voor ons een
voorbeeld van geloof, gebed en vertrouwen
op Gods liefdevolle barmhartigheid.

Vol dankbaarheid en met pijn in ons hart
nemen we afscheid, niet voor altijd, want
als gelovige kristenen zeggen we : tot blij
weerzien bij moeder in het hemels vaderhuis.

« Heer Jezus we willen U volgen tot op
Golgota om met U te kunnen verrijzen op
het eeuwig Paasmaal bij God ».

De families HAEZEBROECK, DE LANGE,
VAN DE WATTIJNE, DE VOS,
danken U voor de blijken van deelneming.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel