

De deur des Hemels staat open voor hen die op Maria hun betrouwen gesteld hebben. (H. Bona)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IRÈNE HAGEMAN

Weduwe van Mijnheer Richard Mauroit

Geboren te Everbeek, de 6 Juni 1870, en er godvruchtig overleden de 10 October 1950.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden, en de Pauselijke Zegen " in articulo mortis ...

Ons hart is bedroefd, Moeder heeft ons verlaten, zij, naast God, ons grootste goed; doch Heer, wij morren niet, ja wij danken U omdat Gij ons zulk een goede moeder hebt geschonken, tot onze opleiding, tot ons aller voorbeeld, zij leefde als een heilige onder ons, haar geloof was groot, sterkte en zedigheid waren haar sieraad; zij laat een gedachtenis vol achting en zegening na.

O Heer, Gij geeft haar sterkte en moed in het leven, opbeuring en troost in beproeving en lijden, wees haar nu genadig en aanhoor de stem onzer wederliefde en dankbaarheid die zucht om erbarming voor onze geliefde moeder.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, ik heb u zo bemind op aarde; nu in den Hemel zal ik u nog meer beminnen. Wij zijn niet voor altijd van elkander gescheiden, eens zullen wij weder verenigd zijn.

Hebt dank voor uw liefde en zorgen en vergeet mij niet in uw gebeden nu in de maand van de Rozenkrans en van de gelovige zielen.

Jezus, Maria, Jozef!

(7 j. afl.)

Koningin van den Allerheiligsten Rozenkrans, b. v. o.

(100 d. afl.)

Zeer gevoelig aan de blikken van kristelijke deelneming, betoond bij het afsterven van Mevrouw

IRÈNE HAGEMAN

bieden wij U onzen oprechten dank.

De Familiën MAUROIT en HAGEMAN.