

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

De Heer

Achille, Oscar HAILLEZ

echtgenoot van Mevrouw

Madeleine GODYN.

Geboren te Everbeek op 13 oktober 1907 en godvruchtig overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse op 10 oktober 1985, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Het gewichtigste ogenblik in een mensenleven is zijn stervensuur.

Sterven is de grootste daad voor elke mens en geen offer noch moeite in zijn leven zal voor hem meestal zo zwaar zijn. Eén zaak heeft slechts nog waarde dan en brengt geruststelling : de zekerheid dat de Heer een barmhartige God is. Met volle vertrouwen in God heeft onze dierbare overledene dan ook zijn leven in Gods handen gegeven, want hij wist dat zelfs de meest liefdevolle zorgen niet meer konden baten.

Dierbare echtgenote, kinderen en familie, ik dank u voor alles wat ge voor mij gedaan hebt. Moge de Heer er u duizendmaal voor belonen. Bidt tot God dat Hij mij genadig weze en dat Hij u sterke.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families :

HAILLEZ, GODYN,
VANDEPARRE, DESTERCCKE,

danken U voor de blijken van innig medeleven in hun rouw.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek