

Heer, dat uw wil geschiede.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

ADELINE HAILLEZ

echtgenote van Mijnheer

René Ghijselincx

geboren te Everbeek de 1 oktober 1895 en overleden, in het stedelijk hospitaal te Geraardsbergen, de 19 februari 1966, voorzien van de HH Sacram.

Goed heeft ze geleefd, goed is ze gestorven
Vrouw met geloof, die als echtgenote en moeder
edelmoedig zichzelf heeft weggeschonken, volgde
ze maar één leuze: goed zijn en goed doen.

Naar toppen en hoogvlakten wilde ze opstijgen,
maar de Heer, die wonderbaar is in zijn werken,
reikte haar het Kruis toe. Zij aanvaardde
het kristelijk en onderworpen.

Bemide echtgenoot, ik wou nog lang met
U zijn om samen lief en leed van 't leven te dragen.
De Heer zag het anders; zijn Heilige Wil geschiede.
Ik dank U voor uw toegewijde liefde, reken op de
hulp van boven, en offer uw nieuwe levenslast tot
lafenis van mijn ziel.

Mijn kinderen en kleinkinderen, ook U dank ik
voor uw liefdevolle attenties en zorgen: verdubbelt
uwe gehechtheid aan vader en blijft eensgezind in de
liefde.

Zoet hart van Maria, wees mijn toevlucht.

De familiën

HAILLEZ, GHIJSELINCK, DETEM-
MERMAN en VANDEPONSEELE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.