

Dank je voor al die mooie jaren,
Dank je voor alles wat je voor ons deed,
Dank je vader.

We zullen nooit vergeten
wat je voor ons bent geweest.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Angel HAILLEZ

echtgenoot van Mevrouw
Marie VANDEWATTIJNE

geboren te Everbeek op 4 mei 1912 en god-
vruchtig overleden in het Algemeen Ziekenhuis
Zusters van Barmhartigheid te Ronse op
7 februari 1995,

voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.

†

De families

**HAILLEZ, VANDEWATTIJNE,
HAILLEZ en DE VOS,**

danken U
voor uw blijken van christelijke deelneming.

Druk. A. De Borre - Mincke - Lierde
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - Brakel

Het afscheid deed zoveel pijn en toch
toonde jij je nog de sterkste. Nu kan je
rusten, je hoeft je geen zorgen meer te
maken over ma en over ons.

Wij hadden het voorrecht jou « pa » en
« pépé » te mogen noemen en zijn daar
fier op. Al diegenen die jou kenden hadden
het geluk je vrienden te mogen zijn.

Niets kan de leegte vullen die je nalaat,
maar de mooie en rijke herinneringen aan
een liefdevol man die de kunst verstond
zichzelf te schenken en naar de anderen te
luisteren, die bewaren we als een kostbare
parel, die voor ons een blijvende bron van
vreugde en kracht zal zijn om te leven zoals
jij het ons leerde.

Namis : zaterdag 25 februari 1995 om 19 uur.