



Bid voor de ziel van

Mijnheer

ARTHUR HAILLEZ

weduwnaar van Mevrouw

Rachel Godijn

geboren te Everbeek op 2 juli 1902 en overleden
in de St Franciscuskliniek te Brakel op 8 maart
1975, gesterkt door het sacrament van de zieken.

De dood is niet het laatste maar een nieuw begin. Dat geloven wij en dat is ingegrift in het geweten van heel de mensheid. Dat nieuw begin ligt in de lijn van het voorbije leven. En zo bidden en hopen wij voor onze stille Arthur dat hij gelukkig zij. Een man gelouterd door het vroegtijdig verlies van zijn vrouw, werkzaam en ijverig kent nu de eeuwige vreugde. Hij leefde in nauwe verbondenheid met de natuur; de bossen en al wat er in leeft en beweegt waren zijn verblijf en zijn vrienden. Hij kwam door het ruisen van de bladeren, het suizen van de wind, het zingen van de vogels dicht bij de Schepper die hij nu heeft ontmoet in eeuwige bloei en schoonheid.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik was zo gelukkig in uw midden en zeg u dank voor het rustig leven en de schone levensavond die ik in uw midden mocht genieten. Mijn goede familie en gij allen die mij gekend hebt, blijft mij gedenken in uw gebeden en H. Mis.

De families HAILLEZ-VANDEPARRE
en GODYN-DESTERCKE

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Druk. Vw A. Modde