

†  
**BID VOOR DE ZIELERUST**  
van Mijnheer

**ARTHUR HAILLEZ**

echtgenoot van Mevrouw  
**MARIE RYCKAERT**

geboren te Nederbrakel op 1 oktober 1894 en  
overleden te Wachtebeke op 1 januari 1962,  
versterkt door de Sacramenten der Zieken.  
Oudstrijder-Vuurkruiser van de Oorlog 1914-18.

We geven vader nog niet gaarne af. We hoopten dat hij nog enkele jaren een rustige oude dag zou mogen genieten. Doch ziekte en dood hebben er anders over beschikt. We aanvaarden en in geloof nemen we onze toevlucht tot God; we hopen op zijn barmhartigheid voor het eeuwige leven.

Als hij bij God kwam zal hij kunnen wijzen hebben op zijn talrijk gezin dat hij groot gebracht heeft en waarvoor hij hard werkte. Steeds was hij moedig en zelfs in zijn ziekte verdroeg hij zolang het uithoudbaar was zwingend zijn lijden. Onze grote menselijke zorgen en liefde, noch de macht der geneeskunde vermochten te helpen. Met vertrouwen bad hij tot God om hem te helpen. Dat de Heer over leven en dood hem nu de eeuwige rust schenke, en dat hemels geluk zijn deel weze.

Dierbare echtgenote, gaarne had ik nog met u een gelukkige oude dag gesleten. Aanvaarden we en verdraag deze beproeving. Ik dank u om uw vele zorgen in mijn ziekte. Laat dat uw troost zijn. Door uw gebed zal God u helpen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft moeder trouw steunen en helpen. Schenkt gij haar de troost, de hulp en de genegenheid die ik niet meer geven kan. Ik dank u voor al wat ge voor mij deedt. Blijft me gedenken door uw gebed en H. Mis.

Beste familieleden en vrienden, vaartwel en bidt voor mij.

**Uw deelneming in het verlies van hem die ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en uw gebed was een kostbare hulp voor onze welbeminde overledene.**

**Wij bedanken U daarvoor van harte.**

**DE FAMILIE.**