

In haar langdurige ziekte heeft zij troost gezocht en gevonden bij U, o Heer, en bij uw H. Moeder Maria.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

DENISE HAILLEZ

echtgenote van Mijnheer

Pierre Francq

geboren te Everbeek, de 22 november 1907, en er overleden de 16 november 1959, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en van de Pauselijke Zegen «in articulo mortis.»

God heeft haar beproefd door 't lijden gelijk het goud in de smeltoven. Sap. III

Vol angst vroeg men dagelijks naar de toestand van de zieke. Iedereen verlangde haar genezing maar men was vooral ternedergeslagen bij 't vernemen van de droevige mare: Denise is niet meer.

Haar afsterven veroorzaakte grote rouw onder kennissen en geburen want haar opgeruimd en edelmoedig karakter, haar gedienschtigheid voor iedereen, de hartelijkheid van haar omgang, de rechtzinnigheid van haar hart wonnen haar de genegenheid van allen. Zij telde ontelbare vrienden en werd door iedereen bemind.

Grote smarten heeft zij uitgestaan op het einde van haar leven, doch te midden van haar lijden bleef zij berusten in stichtende onderwerping aan Gods H. Wil. De dood die zij met rasse schreden zag naderen verschrikte haar niet; opgebeurd door een kinderlijk betrouwen op Maria, die zij aanhoudend aanriep, heeft zij in een laatste gebaar de handen tot gebed gevouwen en al prevelende

«Jezus, Maria, Jozef», ingesluiwerd, dit aardse tranendal verlaten om in het land van eeuwige vrede en geluk te belanden.

Mijn lieve Echtgenoot, ik bedank u voor uw trouwe liefde en onverpoosde zorgen waarmee gij mij hebt omringd. Niets hebt gij gespaard om mijn lijden te verzachten en mijn gezondheid terug te schenken. Ik dank u voor al die goedheid. God zal het u vergelden. Gij mijn bemind kind, ik had nog enige jaren bij u willen blijven om u te waar- schuwen tegen de gevaren, maar God heeft het niet gewild, dat zijn wil geschiede. Wat ik u nog eens vraag 't is te willen zorgen voor vader en de vermaningen die ik u op mijn lijdensbed gaf niet te vergeten.

En gij mijn dierbare Familie, Broeder en Zus- ters die mij zo dikwijls zijt komen troosten, ik be- dank u voor uw verkleefdheid en smeeek u mij in uw gebeden te willen gedenken.

Ik zeg u allen vaarwel en tot wederziens bij de Heer.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 qu. afl.)
Zoet Hart van Jezus wees mijn liefde. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

De familiën HAILLEZ, FRANCO, DETEMMERMAN en VINCQ

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.