

*En altijd is het zo geweest
dat de liefde haar eigen diepte niet kent
dan op 't uur der scheiding.*

(H. Tagore).

Dankbaar denken we terug aan

MEVROUW

Elza HAILLEZ

weduwe van de Heer

Albert SPITAEELS

geboren te Everbeek op 28 juli 1921
en plotseling

overleden te Brakel op 22 april 1992,
voorzien van de H. Olie « in extremis ».

†

De families HAILLEZ, SPITAEELS,
SOISSON en VANDEVOORDE,

*danken U van harte voor de
blijken van kristelijke deelneming.*

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding Piteraerents - (055) 42 34 86

*Het is leeg en stil in ons hart nu jij ons
alleen gelaten hebt. Onze mooie wereld
is een koude, donkere nacht geworden.*

*Iedereen was zo graag bij jou in je
verwelkomend huisje. Je straalde liefde
en vriendschap uit zonder aarzelen. Be-
dankt dat je er steeds was voor iedereen.
Je was een unieke vrouw.*

*Bedankt voor je warme lach, je goed
hart, je medevoelen, je gezellige thuis.*

*De mooie, frisse bloemen in je huis
vertelden aan iedereen dat je een lieve
moeder, een lieve bobonne was.*

*Bobonne, altijd bezig, ineens was je
dood, alsof je het vlug wou doen, zo
zonder iemand te storen...*

*Het doet ontzettend veel pijn nu je
er niet meer bent. Want we hielden
zielsveel van jou...*