

Heden ik, morgen gij !



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# EMILE HAILLEZ

echtgenoot van

## ANNA COLPAERT

geboren te Michelbeke den 7 September 1872,  
overleden te Everbeek, den 2 Februari 1952,  
versterkt door de H.H. Sakramenten.

Ik weet dat gij mij aan de dood zult overleveren,  
want het is de bestemming van al wie leeft ! Uw  
hand steekt Gij echter niet uit om uw schepsel he-  
maal te vernietigen, want als het wordt neergeveld,  
wordt het ook door U gered ! (Ps. XXX, 23 en 24.)

De kranke zal God bidden om vergiffenis, en de  
Heer zal hem genadig zijn, vol vreugde zal hij Gods  
aanschijn aanschouwen, en God zal aan den mens  
zijne gerechtigheid terug schenken ! (Ps XXXIII, 26)

Het leven van den mens op aarde is een gedurige  
strijd, en zijn dagen zijn gelijk die van den dagloner!  
Gelijk de slaaf verlangt naar het lommer om te rusten  
en de dagloner naar het einde van zijn werk, zo ook  
zie ik in mijn leven nutteloze tijdstippen en tel ik  
lastige en droevige nachten... (Ps. VIII, 1, 2 en 3) Maar de  
Heer zelf zal mij vergelden volgens mijne gerechtigheid!  
(Ps. XVII, 21)

Heer, geef hem de eeuwige rust,

En dat het eeuwig licht hem verschijne !

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.)



De families HAILLEZ ;  
COLPAERT ;  
DEPREZ ;  
STUEPERAERT ;

zeer gevoelig voor de bliken van  
deelneming hun betoond bij het over-  
lijden van hun dierbare afgestor-  
vene,

DANKEN U.

---

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek