

Vader, Uw wil geschiede!



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**ETIENNE ALBERT HAILLEZ**

geboren te Everbeek op 8 november 1900 en na een langdurige ziekte door zijn Schepper ter verantwoording geroepen op 4 maart 1969, gesterkt door de H.H. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

God had hem lief en beproefde hem.

Zijn leven was stil, onopvallend maar dienstbaar voor allen bij wie hij werkte en leefde. Zo is hij ook stil en zacht heengegaan. Velen zullen hem missen.

Sinds jaren was hij reeds gestorven aan de geluiden van deze wereld en leefde ingekeerd in zichzelf. In die jaren ondervond hij dat het leven van de mens op aarde een strijd is, voor de enen zwaarder als voor de ander. Hij kreeg zeker zijn deel en de laatste maanden is hij ten volle gelou-terd.

Tijdens zijn leven had hij gelukkig een goede thuis bij zijn familie en zijn ziekte is hem lichter te dragen geweest door de vriendelijke attenties en dagelijkse bezoeken van zijn zuster en schoonbroer. Deze, en heel zijn familie, zal hij nu zeker dankbaar volgen vanuit de hemel.

Beste zuster, broer en schoonbroer bij wie ik zo lange jaren heb doorgebracht, moge God u vergelden om de echte, christelijke liefde die gij mij tot het einde toe hebt betoond. Vaartwel al mijn familieleden en vrienden en tot weerziens in de hemel.

De familiën HAILLEZ-VANDEPARRE

danken U van harte voor uw  
blijken van genegenheid.

.....  
Dr. Modde Everbeek