

*En altijd is het zo geweest
dat de liefde haar eigen diepte niet kent
dan op 't uur der scheiding.*

(H. Tagore).

Dankbare herinnering aan
DE HEER

Georges HAILLEZ

echtgenoot van Mevrouw
Clarisse VANDEWATTIJNE

geboren te Everbeek op 18 januari 1914
en overleden in het Sint-Elisabethzieken-
huis te Zottegem op 27 mei 1992,
gesterkt
door het H. Sakrament der zieken.

†

De families HAILLEZ, HAILLEZ,
VANDEWATTIJNE en DE VOS,

*danken U van harte voor de
blijken van kristelijke deelneming.*

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding Piteraerents - (055) 42 34 86

*Na een werkzaam en schoon leven
is deze goede man, onze dierbare
overleden Georges, naar de eeuwigheid
geroepen om de schone beloning te
ontvangen van zijn goede werken.*

*Na vele zorgen en inzet voor de
zijnen, heeft hij gelukkig ook mogen
ervaren wat liefde en zorgvolle inzet
van de zijnen, zo waardevol waren in
zijn laatste jaren.*

*Dierbare echtgenote, kinderen, klein-
kind, familie, vrienden en geburen, ik
heb dank voor uw liefde en genegenheid.
Denk af en toe nog eens aan mij in uw
gebeden.*

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

*H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.*

Namis : zaterdag 25 juli 1992 om 19 uur.