

God gaf, God nam; Zijn naam zij gezegend.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**GEORGETTE HAILLEZ**

echtgenote van Mijnheer

**Jozef De Ruyver**

geboren te Everbeek, op 28 augustus 1932  
en godvruchtig overleden te Gent, op 11 mei 1965  
voorzien van de HH. Sacramenten.

Zacht en vreedzaam is ze heengegaan: zonder  
strijd is haar ziel, naar haar Schepper terug.

Goede Jezus, nu ondervinden wij hoe moeilijk  
het soms kan zijn om het gebed te bidden dat Gij  
ons geleerd hebt: «Onze Vader, die in de Hemel  
zij... Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.»

Met diepe droefheid in ons hart staan wij bij dit  
onverwacht afsterven.

Om haar eenvoud en de oprechtheid van hart  
had zij eenieders genegenheid gewonnen. Liefde-  
vol en zachtzinnig was zij, begrijpend en medelij-  
dend van hart voor al degenen die met haar om-  
gingen. Daarom is de onsteltenis en de droefheid  
om haar heengaan zo groot en algemeen.

Dierbare Echtgenoot, onze scheiding is vroeg-  
tijdig en pijnlijk, troost u, ik verwacht U hierbo-  
ven.

Diepgeliefde Ouders, wie zou ooit gedacht  
hebben dat ik U eerst zou verlaten, hebt dank voor  
uw liefde en zorgen.

Dierbare Grootouders, Schoonouders, Zuster,  
Schoonzusters, Schoonbroeders, familie en vrien-  
den, vaartwel, de sterke band der liefde en vriend-  
schap is niet verbroken, maar verstevigd in de  
Hemel. Vaartwel en bidt voor mij!

Jezus, Maria en Jozef weest mijn Zaligheid.  
(300 d. afl.)

De familiën

**HAILLEZ-VAN DE WATTIJNE en  
DE RUYVER-VAN WIJMEERSCH**

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.