

Voor de gelovigen, wordt het leven verwisseld,  
niet weggenomen.

†

BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## Georgette-Bertha HAILLEZ

Weduwe van Mijnheer  
ACHIEL HENAU

geboren te Everbeek op 28 maart 1912 en godvruchtig overleden te Ronse op 5 juni 1964,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

In eenvoud, met grote zorg en trouw, heeft zij voor haar huisgezin geleefd.

Het offer dat ze brengen moest bij de dood van haar duurzame echtgenoot, was zwaar om te dragen. Haar lichaam was op deze aarde, maar haar ziel was bij hem, hierboven. Nu is ze voor altijd bij hem, haar verlangen is werkelijkheid geworden.

Goede Jezus, nu ondervinden wij, hoe moeilijk het kan zijn om het gebed te bidden, dat Gij ons zelf geleerd hebt: "Onze Vader die in de hemelen zijt, ... Uw Wil geschiede, ..."

Onze moeder is heengegaan, zo plots is ze heengegaan, wat zullen wij haar elke dag minnen.

Duurbare kinderen, God heeft ons hier zwaar beproefd, doch door de be-

proeving worden wij gezuiverd en gelouterd, ik ga bij vader in het Vaderhuis

Vaartwel duurzame kinderen, kleinkinderen, zusters, broeders, familieleden en vrienden, ik dank U voor het medeleven in de dagen van droefheid en beproeving. Vergeet ons niet in uw gebed.

H. Hart van Jezus, ontferm U over mij.  
(300 d. afl.)



De families

HAILLEZ,  
HENAU,  
SOISSON,  
VERPLANKEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitg. Van der Geynst, Everbeek